

## Camino aan het Wad 17 februari 2018 van Houthem Sint Gerlach naar Sittard

De derde dag van de regio Limburg begon met een flets zonnetje dat zich door de wolken probeerde te wringen. Met routebeheerder Hans voorop vertrokken de 36 deelnemers van het station in Houthem Sint



Gerlach op weg naar Sittard. Nadat de A79 was gepasseerd, moesten de kuiten meteen in de klimstand. Eenmaal boven aankomen kreeg men een fraai uitzicht over het Geuldal.

Op weg naar Klein Haasdal passeerden we enkele wegwijkers en wandelden we over een golvend

terrein met een wijds uitzicht. Nog steeds deed de zon moeite om door de wolken te breken.



De onderlinge sfeer was goed. Zowel de nieuwe deelnemers als ook diegenen die al aan eerdere etappes hadden deelgenomen trokken samen al pratend verder. Bij de kapel in Klein Haasdal splitst het Jacobspad Limburg. De ene weg leidt naar Meerssen en de andere weg naar Houthem Sint Gerlach. Daarom is bij deze kapel een wegwijzer geplaatst om deze splitsing te markeren.

De route leidde verder lang wegen rond het dorp Schimmert. We kwamen langs de ingang van een dassenburcht die in de rand van de holle weg zichtbaar was. Door erosie en inslijping zijn dieper liggende wegen in dit gebied ontstaan die al honderden jaren in gebruik zijn. Vaak hebben ze begroeide steile wanden. De holle weg die we liepen was zo drassig, dat de deelnemers door het hoger gelegen akkerbouwland liepen.



In Beek-Genhout moest natuurlijk even gestopt worden bij het Caminobord dat daar langs de weg is geplaatst. Onze bourdondrager Paul werd door vele wandelaars op de gevoelige plaat vastgelegd.

Inmiddels had de zon het pleit beslecht en liepen we verder in de richting van Spaubeek. Dit dorp ligt in een dal.



Bij de spoorwegovergang in Spaubeek gaf Hans de leiding van deze dag over aan de routebeheerders van dit deel van het Jacobspad Limburg Henk en Ria. Zij leidden de groep naar de St. Annakapel . Deze kapel kwam in 1865 op de plaats van de vroegere parochiekerk. Door de aanleg van de spoorlijn was dit deel van het dorp afgescheiden van de rest van het dorp waar een nieuwe kerk was gebouwd.



De kapelaan van Spaubeek stond bij de kapel te wachten met de stempel van de parochie en na een korte uitleg over de geschiedenis van de kapel gaf hij de aanwezigen daarna een pelgrimszegen. Ria en Henk leidden de groep daarna naar het Stammenderbos. Hier ging het weer omhoog langs weer een holle weg op weg naar Sweikhuizen. Onderweg genietend van het mooie panorama dat zich voor iedereen ontvouwde.

In Sweikhuizen werd in Bruin Café Boyens werd genoten van een kopje koffie met een stuk vlaai. Een unieke plaats met onderstellen van naaimachines als tafel. De meegebrachte boterhammen smaakten uitstekend. Iedereen was in een opperbeste stemming.



Hierna ging het weer verder in de richting Munstergeleen. Aan het begin van het Danikkerbos kon men in de verte de Windraak zien liggen met op de voorgrond het dorp Munstergeleen. In het bos werd afgedaald naar het dorpje Danikken. Daar werd de Geleenbeek weer opgezocht. Via een iets te nat pad langs deze beek kwamen we bij het geboortehuis van Pater Karel Houben. Deze pater is in 1988 heilig verklaard. Hij werkte in Ierland en was beroemd vanwege zijn "zegenende handen". In de schuur is



een kapel ingericht die jaarlijks vele bezoekers trekt. De Geleenbeek werd gevolgd tot het centrum van Sittard en nadat een groepsfoto was gemaakt ging iedereen zijn eigen weg. 22 kilometer was afgelegd.

