

Camino aan het Wad 3 februari 2018 van Eijsden naar Maastricht

Eindelijk was het dan zover. Om 10:30 stonden 44 deelnemers aan de eerste etappe in Eijsden op het parkeerterrein van het station klaar om te beginnen aan de eerste etappe van de Camino aan het Wad door de regio Limburg.

Bas brouwer sprak de aanwezigen namens de organisatie toe en wenste iedereen een goede tocht.

Nadat het lint van de regio Limburg aan de bourdon was bevestigd ging het gezelschap op weg naar Maastricht.

Truus Wenmeckers, de routebeheerder van dit deel van het Jacobspad Limburg, was onze gids van dienst. Zij leidde de groep eerst naar het kasteel van Eijsden en vervolgens langs een pad door de uiterwaarden van de Maas. Het weer

was ons goed gezind want op een klein regenbuitje na was het de hele dag verder droog.

Na een uur wandelen werd in Oost Maarland gestopt bij buitengoed De Moosjtum.

Hier werden twee stempels geplaatst op de stempelkaarten die elke deelnemer inmiddels had ontvangen.



Eén stempel van de regio Limburg en één van de Moosjtum. Een mooi exemplaar met een grote Jacobsschelp in het midden. Daarna ging de tocht verder richting Maastricht. Aan de overzijde van de rivier de Maas kom men onder andere het Belgische dorp Emael en de ENCI fabriek zien liggen.

In Maastricht splitste de groep zich. Diegenen die naar het station wilden doorlopen liepen daar naar toe.

Het merendeel van de groep volgde onze gids van de dag over de Hoge Brug naar het centrum van Maastricht.

Eerst werd een bezoek gebracht aan de Onze Lieve Vrouwebasiliek. Hier werd het beeld van Maria Sterre Der Zee bewonderd en lieten de meeste deelnemers een derde stempel op hun stempelkaart plaatsen. Daarna liep het gezelschap door naar de Sint Jacobstraat. Hier stond in vroeger tijden een Jacobuskapel die in de 19^e eeuw is afgebroken. Vlakbij werd in de Papestraat de gevelsteen bewonderd met het wapen van Abt Egidius Lambregt waarin een Jacobsschelp voorkomt. Op deze plaats was in de middeleeuwen een pelgrimsherberg gevestigd. De tocht eindigde bij de Sint Servaasbasiliek.



Boven de deur is een beeld van Jacobus de Meerdere te zien en in de schatkamer van deze kerk is o.a. een apostelbalk en een schilderij van de Maagschap van Maria te bekijken met afbeeldingen van de apostel. Hier eindigde de tocht en kon men met een voldaan gevoel op eigen gelegenheid de basiliek bezoeken of ging men huiswaarts of naar het logeeraadres van dit weekend.